

GEEST komt en de Kerk vernieuwt. Ik hoorde eens een hoge kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeder, helemaal zonder pijn, zeggen dat de Kerk niet kan ondergaan, maar dat ze heel klein zal worden en dan weer groot. Waar is daar dan de zorg van een vader voor zijn kinderen? Ik maak me zeer grote zorgen over al de zielen die verloren gaan, omdat ze van GOD niets meer weten.

### Zon voor het GOD-de-VADER-Feest

Dat we vandaag zo'n heerlijke zonschijn hebben is ook een geschenk. Het weerbericht had voor de hele dag zware regen gemeld. Met het oog op de zeer slechte weersverwachting zei ik: 'Jij, HEILAND, hebt voor Je feesten steeds mooi weer gekregen en ook Jij, HEILIGE GEEST. En nu, ter gelegenheid van het feest van de Eerste Persoon in GOD zal het regenweer zijn? Dat kan toch niet zijn!' Nou goed, dacht ik bij mezelf, mijn bedelen is een onrechtvaardige eis. Bovendien heeft GOD de VADER het toch altijd mooi bij zich in de Hemel, ook als het bij ons zou stortregenen. Maar de mens heeft een gemoed dat op weer reageert en als de zon schijnt is hij eerder open van hart. Daarom gaat het mij. Amen!

Uittreksel preek van 2 september 2012



Schwert-Bischof  
JESU CHRISTI

**Weest gezegend door de  
Drievuldige GOD,**

**de + VADER en de + ZOON  
en de + HEILIGE GEEST. Amen!**

*Schwert-Bischof*  
JESU CHRISTI  
*sb.*



**Preek**  
van de *Zwaard-Bischof*

### **GOD-de-VADER-Feest Onvoorstelbare liefde van GOD**

Mijn welbeminden, wij vieren vandaag het Heilig Misoffer in het bijzonder ter ere van onze Hemelse VADER. Maar we willen Hem niet alleen eren, maar ook verblijden. Dit kunnen wij vooral met liefde tot Hem.

GOD de VADER liefhebben is het gemakkelijkste voor hen die een natuurlijke vader hadden – of nog hebben – die voor zijn kinderen lief en goed was, voor hen zorgde, ze niet alleen aan hun moeder overliet. Daarom herhaal ik steeds weer dat in de familie de vader moet voorbidden en een voorbeeld moet zijn. Aan de moeder is het talent gegeven de kinderen het geloof in het hart te leggen. De moederlijkheid voelt meer met het hart. Het vaderlijk gevoel wordt meer gekenmerkt door de logica, de vastberadenheid en bestendigheid. – Jammer genoeg is het tegenwoordig zo, dat door te vroege vriendschappen tussen jongens en meisjes in de tijd, als de puberteit nog niet is afgesloten en de mens niet volgroeid is, het vaderlijke zich met het moederlijke vermengt, het mannelijke en het vrouwelijke zich wederzijds beïnvloeden. Dat is zo jammer!

#### **Het was een mooie tijd**

Steeds weer hoort men dat bidden, of naar de Kerk gaan iets voor vrouwen is. Dat is niet waar! Vaak herinner ik mij aan vroeger, toen de mannen nog hoeden droegen. Het maakte indruk op mij als jongen wanneer de mannen bij het voorbijgaan van een Kerk als groot hun hoed afnamen; als zondags de kerkklokken tot het gebed opriepen en de mensen met hun gebedenboek onder de arm naar de Kerk stroomden. Dat was een mooie tijd!

Nochtans, iets was toen al niet meer in orde, anders had het verval van de Kerk niet zo snel kunnen gebeuren. Maar wat ontbrak er? Waarom

---

is dat gebeurd? De Priesters een jaar langer laten studeren verhelpt het euvel niet. Ik zeg in het weten van GOD: We hebben Priesters naar het hart nodig, geen Priesters naar het verstand!

### **Een Bisschop moet vaderlijk en moederlijk zijn**

We hebben Bisschoppen nodig die vaderlijk en moederlijk kunnen zijn. Een of twee dagen voordat ik tot Bisschop werd gewijd zei de HEILAND tegen mij: 'Ga naar Mijn Moeder, ze leert je het moederlijke. Met de wijding tot Bisschop word je zelf Kerk, Bruid van CHRISTUS. Daartoe moet je naast het vaderlijke ook nog het moederlijke leren kennen.'

GOD is vaderlijk en moederlijk. Hij schiep de mens naar Zijn beeltenis. GOD sprak: 'Laat ons de mens maken als ons beeld, op ons gelijkend ...' Dus was de eerste mens vaderlijk en moederlijk. Pas later deelde GOD het Vaderlijke van het Moederlijke – in Adam het Vaderlijke, in Eva het Moederlijke!

### **Onvoorstelbare liefde van GOD**

GOD de VADER houdt van ons! Maar niet met een liefde zoals wij ze ons voorstellen. Als je GOD nog zo diep met je zonden zou hebben gekwetst en je zou zeggen: 'Mijn GOD, vergeef me!', dan zou je gered zijn. Zo snel vergeeft GOD je. Deze onvoorstelbare goddelijke liefde zegt niet als je zondig bent: 'Ik wil niets meer van je weten! Nooit meer!' Neen, ik hoor van GOD alleen hoe Hij tegen de mens zegt: 'Wanneer kom je terug?'

Hoeveel mensen hebben zich pas op hoge leeftijd bekeerd, zijn pas met 70, 80 en meer jaren tot GOD teruggekeerd! En GOD is daarover zo verheugd en boven alles gelukkig. Er is in de Hemel meer vreugde over één zondaar die boete doet dan over 99 rechtvaardigen.

### **Abba – VADER**

De HEILAND, JEZUS CHRISTUS, de ZOON van de Hemelse VADER, nam de verschrikkelijke foltering op zich om ons vrij te kopen. Daarom ziet GOD de VADER in ons Zijn ZOON. Zo geweldig is Zijn liefde! Waarom voor GOD angst hebben? Hij is de liefde. Hij heeft geen liefde, Hij is de liefde! Er is niets mooiers te zeggen dan: 'VADER!' De HEILAND zelf zei niet alleen VADER, maar ook Abba. Dat betekent juist vertaald: Papa. Ach, kon ik het

---

toch beter verklaren. Het liefst zou ik zo praten dat jullie allemaal stralen. Maar het eerst, denk ik, moet ik stralen.

Bij ons thuis was het gebruikelijk, "Hemelvader" tegen GOD de VADER te zeggen. Omdat ik een goede, diep vrome vader had kon ik me zonder moeite GOD de VADER voorstellen. Maar heeft of had iemand geen goede band met zijn vader dan moet hij al helemaal naar de Hemelse VADER gaan, want in Hem heeft hij een volmaakte Vader. Wie een goede band met zijn moeder heeft of had, die valt het gemakkelijker de Moeder GODS te begrijpen en te beminnen. Wie geen goede band met zijn moeder heeft of had kan de hemelse Moeder als Moeder kiezen.

### **Liefde kan zwaar zijn**

GOD de VADER is de liefde. De HEILAND, GOD de ZOON, heeft door Zijn verschrikkelijke dood bewerkt, dat we de VADER mochten leren kennen. Maar zonder de HEILIGE GEEST is het onmogelijk de VADER te bereiken. We moeten de HEILIGE GEEST afsmecken. We kunnen niet eens "Hemelvader" met ons hart zeggen, als ons de HEILIGE GEEST niet trekt. De HEILIGE GEEST is die Persoon in GOD, die we in 't bijzonder moeten afsmecken. De HEILIGE GEEST heb je als je GOD en de naaste liefhebt, als je alles verdraagt, als je kan glimlachen, ook als het een smartelijke glimlach is als je wordt beledigd. De HEILAND heeft ons dit steeds zo mooi laten zien.

De liefde is niets wekelijks! Liefde kan heel zwaar zijn. De liefde tot de Kerk bijvoorbeeld. Maar waar is de Kerk? Daar, waar een geldig gewijde Bisschop GOD eer bewijst; een Bisschop, die de mens over de Hemel vertelt en ook voor de eeuwige verdoemenis waarschuwt. Maar is het niet zo als tegenwoordig in de officiële Kerk een Priester of Bisschop over de hel preekt, dat hij van zijn ambt wordt ontheven of naar een andere parochie wordt overgeplaatst. Het is naar het schijnt beter in de hel te vallen dan over de hel te preken.

We kunnen niet zonder de VADER zijn, we kunnen niet zonder de ZOON zijn, we kunnen al helemaal niet zonder de HEILIGE GEEST zijn. We moeten de HEILIGE GEEST door de ZOON van de VADER afsmecken, zoals destijds de Israëlieten de Messias hebben afgesmeekt. Destijds hadden ze een machtige hulp in het gebed: Maria met haar bruidegom Jozef. Het gebed van de vlekkeloze Reine heeft ertoe geleid dat de HEILAND vroeger op de aarde kwam als voorzien. We moeten GOD vragen dat de HEILIGE