

verwijdert daarmee alleen de sluier van je kindschap die je ogen bedekt. Je zult GOD niet als doctor of professor van de theologie kunnen doorgronden, maar alleen met een kinderlijk geloof vol verwondering zoals Hij het je meedeelt. Want GOD de HEILIGE GEEST spreekt niet in het verstand, maar in het hart!

Weet je dat GOD de VADER grote vreugde heeft als Je Hem vragen stelt zoals een kind zijn vader vraagt? Toen ik als kind in de wei speelde en b.v. een kevertje nakeek vroeg ik automatisch: 'Hemelvader, wat heb Je Je daarbij voorgesteld? Waarom heeft dit kevertje zes poten?' En ik zag hoe GOD de VADER vreugde aan mijn vragen had. Het zou de enige ware wetenschap zijn: in het onderzoeken van de dingen VADER vragen.

De HEILAND zei tegen mij: 'Mijn wens is, dat je Mij alle liefde geeft die je in je hart hebt, en Ik zal mijnerzijds jouw hart uit het Mijne voortdurend aanvullen.' Mijn welbeminden, dat geldt ook voor jullie en voor alle mensen! Amen!

Uittreksel preek van 1 september 2013



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

**Weest gezegend door de
Drievuldige GOD,**

**de + VADER en de + ZOON
en de + HEILIGE GEEST. Amen!**

Schwert-Bischof
JESU CHRISTI
SB.



Preek
van de *Zwaard-Bischof*

GOD de VADER Zijn blik op de aarde

Mijn welbeminden, ter gelegenheid van het GOD-de-VADER-Feest begroet ik jullie hartelijk. Sinds 25 jaar vieren we de dit feest, dat wij destijds plechtig hebben ingesteld. Want ook de Hemelse VADER komt een eigen feest toe. De Kerk viert feesten voor GOD de ZOON, zoals b.v. Kerstmis en Pasen, het Pinksterfeest voor GOD de HEILIGE GEEST, maar een feest voor GOD de VADER ontbrak. In de goddelijke Personen zijn de VADER, de ZOON, de HEILIGE GEEST in hun majesteit en grootheid gelijkwaardig. – Het Feest van de Drievuldigheid is voor mij het grootste feest. Tot GOD de VADER heb ik bovendien een bijzondere betrekking en liefde, want mijn roeping ging van de VADER uit, niet van de HEILAND. Pas bij de Priesterwijding riep de HEILAND mij tot Zijn persoonlijk Werktuig. Dit alles werd natuurlijk bewerkt door GOD de HEILIGE GEEST.

GODS eenvoudige manier van spreken

In de 76 jaren, die ik ondertussen leef, trof ik veel mensen. Maar nooit ontmoette ik een mens, die zo'n eenvoudige woorden spreekt als GOD. Wat sprak de VADER destijds toch eenvoudig, toen Hij mij riep: 'Ga tot de kleinen!' Geen woordje meer. Toen ik nadacht hoe ik dat moest opvatten, omdat ik al voor het werk "Kleine Zielen" werkte, kwam de aanvulling: 'tot de heel kleinen!' Pas toen de gedachten in mij opkwamen, of dit wel van GOD komt, deelde Hij mij mee:

'Kijk, als je op de zaak geërgerd werd en zo kwaad naar huis

komt, dat zelfs je vrouw je niet meteen zou kunnen kalmeren, en jij nu naar de kamer gaat waar jullie jongste kind in de wieg liggend, vol kinderlijke liefde zijn armpjes naar je uitstrekt en naar je glimlacht, wat gebeurt er dan?' – 'HEER', antwoordde ik, 'dan smelt mijn hele woede heel zeker weg' – 'Zie je', sprak de stem in mij, 'zo zal het ook bij Mij gebeuren. Alleen de kleine kinderen is het nog gegeven, Mijn heilige toorn te kalmeren. Hun onbaatzuchtig en onschuldig gebed uit zuivere kinderharten verlang Ik ... ' Op grond daarvan stichtte ik destijds de Kinder-Gebed-Storm.

GOD is de liefde

Het is onmogelijk zo over onze Hemelse VADER te spreken, zoals ik graag zou willen. Er zijn geen woorden voor hoe GOD het me in de mystiek laat ervaren, maar één ding: liefde! Liefde is de sleutel voor de Hemel, voor alles. Als ik liefde zeg, dan bedoel ik daarmee niet wat de wereld eronder verstaat, maar het hoofdgebod van de christenen. Liefde is alleen liefde als ze van GOD uitgaat. Want GOD is de liefde! Deze liefde straalt over het hele universum en nog verder, wat de mens niet weet en niet zou kunnen begrijpen. Dat alles is liefde en deze moet men afsmecken! Al vanaf de kinderjaren vraag ik steeds om één ding: Liefde tot GOD! Want wij kunnen deze liefde niet zelf opwekken.

Liefde kan ook heel pijnlijk zijn. Eens, toen ik me heel ellendig voor GOD voelde en me als armzalig schepsel betitelde, zei de HEILAND: 'Dat mag Je niet! Je bent de Mijne en wie Ik uitverkoren heb, heeft niet het recht zichzelf te bekritisieren of zichzelf goed of slecht te vinden.' Laten we het gewoon aan GOD over.

GODS blik op de aarde

GOD de VADER sprak: 'Als Ik tegenwoordig op de aarde kijk, zie Ik wat Ik nooit wilde zien. Mijn oren horen, wat Ik steeds vreesde te moeten horen! Mijn hart als VADER verzinkt in groot verdriet. Ik had de mens naar Mijn beeld gevormd en hij heeft zichzelf verlaagd. Zo-

veel mensen hebben tegenwoordig de gelijkenis van het dier (van de duivel) aangenomen! Mijn hart is treurig, omdat Ik tot aan de eindpunten van de aarde zie, en wat Ik zie is niet volgens de wensen van Mijn hart ... Jullie VADER regeert alles, maar niet jullie vrijheid en de mens heeft zijn vrijheid bedorven ...'

Bij deze woorden van de VADER komt er onvermijdelijk een beeld bij me op: Hoe ver heeft de wereld zich toch van de heiligheid verwijderd! Hoezeer ontbreekt de vrede, te beginnen met de vrede in iedere ziel. Het verdriet begon me te overmannen en weliswaar zo zeer dat ik sindsdien, als ik dit verdriet de vrije loop laat, in een zeer grote smart leef. Mijn ziel voelt dan zo'n diep leed als ik me hiervoor openstel.

Ik werd gewaar hoe de hele wereld het Lichaam van CHRISTUS (de Kerk) aantast. Ik voelde hoezeer de mensen de vrede ontbreekt en hoe ze, in plaats van naar CHRISTUS op te kijken, allen zo zeer bezig zijn zich wederzijds te verscheuren en daarbij Zijn heilige Tegenwoordigheid onder ons vergeten. Ik zag hoezeer de wereld in dwaling verkeert, zelfs bij degene die een nauwe band met CHRISTUS hebben en hoezeer de liefde ontbreekt. Ik voelde hoezeer de Allerhoogste genegeerd wordt, omdat wij ons te zeer met het bekrompen gehakketak en de wederzijdse onwelwillendheid bezighouden. Ik voelde de boosheid van de wereld en hoezeer de mensen er plezier in hebben zich wederzijds te kwetsen. Ik bespeurde hoezeer dat alles CHRISTUS geselt en opnieuw kruisigt. De tegenstelling tussen Zijn heilige Grootheid en de bezoedelde ziel was verpletterend. Hoe ver zijn wij van de heiligheid en reinheid verwijderd! Ik hoorde de kreet van de HEILAND, toen men Hem geselde, ook tegenwoordig: 'Vrede ...!' vele, vele keren uit Zijn mond, terwijl Zijn Lichaam door onze wreedheid werd aangevreten. Soms kwam dit woord vrede alleen nog als een mompelen uit Zijn mond.

De VADER vragen

Met een bescheiden, eenvoudig, kinderlijk geloof moet je geloven. Probeer nooit alles te willen doorgronden en te bewijzen, want je
