

de H. Broeder Klaus, toen hij in de kring het uitstralen en binnenstralen bij GOD zag, als een longademhaling. Alleen is het bij de HEILIGE GEEST niet lucht die in en uit gaat, maar Liefde, Majesteit, Kracht, Macht – alles!

GOD spreekt in het hart

GOD de HEILIGE GEEST spreekt niet alleen in het verstand, in de geest, maar vooral in het hart. GOD is de liefde en we kunnen Hem alleen die liefde teruggeven die Hij ons eerst gaf. De H. Apostel Johannes schrijft: 'Wij beminnen omdat GOD ons eerst heeft liefgehad.' Maar als de liefde geen gevoel schenkende liefde zou zijn, maar alleen het steriele nakomen van geboden en paragrafen, wat zou dan bij GOD liefde zijn? Zou Hij ook geboden en wetten moeten nakomen? O neen! Juist in de Heilige Familie was diepe liefde voor elkaar. Ze hebben het ons voorgeleefd. JEZUS was vol van de diepste liefde tot de Zijnen en heeft het ook tot ons. En Hij wil ze van ons terugkrijgen. De HEILAND zou niet hebben moeten gehoorzamen, Hij is GOD. Niet de een of andere geboden hebben Hem gedwongen voor ons aan het Kruis te gaan, maar Zijn Liefde was het, Zijn Hart, dat Hem daartoe gebracht heeft. Amen!

Uittreksel preek van 22 maart 1998



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

**Weest gezegend door de
Drievuldige GOD,**

**de + VADER en de + ZOON
en de + HEILIGE GEEST. Amen!**

Schwert-Bischof
JESU CHRISTI
sb.



Preek
van de *Zwaard-Bischof*

De nieuwe wet GOD spreekt in het hart

Mijn welbeminden, wat is eigenlijk de nieuwe wet? De stenen tafelen van Mozes met de 10 geboden van GOD? Klopt, deze blijven bestaan, maar ze golden ook al in het Oude Verbond. De HEILAND zei:

Matth. 5,17: 'Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de Wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet komen opheffen maar volmaken.'

De nieuwe, volmaakte wet is het Evangelie van JEZUS CHRISTUS! Dit moet men lezen en leven. Velen zijn van mening dat de nieuwe wet de Kerkwetten zijn en de ontelbare paragrafen van de theologie. Neen! De Kerk kan de door haar opgestelde wetten te allen tijde weer ontbinden en aanpassen:

Matth. 18,18: 'Alles wat gij zult binden op aarde, zal ook gebonden zijn in de Hemel; en alles wat gij ontbinden zult op aarde, zal ook ontbonden zijn in de Hemel.'

Zo is bijvoorbeeld de Tridentijnse Mis door een Paus vastgelegd, daarom kan deze door een Paus ook weer ontbonden worden, voor zover hij er iets beters van maakt tot grotere eer van GOD.

Wie alleen de wetten van de Kerk naleeft, zonder hart, alleen met het verstand, zoals men het helaas vaak bij traditionalisten ziet, heeft een steriel geloof of hoe ik het vergelijk: Het is als een kunstmatige bevruchting – zonder hart! Hoe hou je van je bruid, je bruidegom? Steriel? Neen, toch met je hart! Anders mag je helemaal niet trouwen. En hoe is het bij GOD? Hij zegt: 'Wie vader, moeder, vrouw of kinderen liefheeft boven Mij is Mij niet waard.' GOD zoekt jullie liefde van het hart, niet het letterlijk naleven van de wet, wat de mens alleen zelfvoldaan en eigenge-rechtig maakt.

Bij GOD is het steeds een uitgaan en terugkomen. Dit wordt bewerkt door de HEILIGE GEEST. Bijzonder mooi is het te zien bij een visioen van