



De christelijke liefde heeft alle facetten. Als Paulus zegt, zoals jullie in de lezing hebben gehoord: 'Berisp, vermaan ...', dan zou de Priester het zo kunnen opvatten, dat hij alleen nog preekt: 'Jullie komen in de hel, als ...' Neen! We hebben "instrumenten" in ons die we kunnen benutten. We kunnen innerlijk "snaren" aanroeren, hebben pezen en spieren, opdat we onze mimiek kunnen veranderen. Met deze "instrumenten" kan men b.v. bij de zwaarste correcties de scherpste zo verzachten, dat de naaste niet verschrikt, maar de werking toch blijft. Probeer je in iemands situatie te verplaatsen, verplaats je met je gevoel in de ander. Alles, wat je niet wenst dat men het jou aandoet, doe dat ook een ander niet.

'Maak me dat ik voor Jou een vreugde kan zijn!'

Met het oog op de roeping die GOD me gaf, vraag ik me af: 'HEER, wat kan ik dan nog meer doen?' Zo heb ik ook vandaag bij de aanbidding voor de HEILAND in het Allerheiligste Sacrament des Altaars gezegd, zoals ik het in deze zin vaak doe: 'HEER, wat moet ik Je voor het nieuwe jaar anders zeggen dan: In Jouw Almacht maak me dat ik een vreugde voor Jou kan zijn, een vreugde voor de VADER, voor de ZOON, voor de HEILIGE GEEST!' Amen!

Uittreksel preek van 2 januari 2011



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

Weest gezegend door de Drievuldige GOD,

**de + VADER en de + ZOON
en de + HEILIGE GEEST. Amen!**

Schwert-Bischof
JESU CHRISTI
sb.

**Naam van JEZUS
Christelijke liefde**

Mijn welbeminden! Een goed, gezegend nieuw jaar, dat wens ik jullie! Jullie hoorden het lied: 'Zingt de HEER een nieuw lied!' Een nieuw jaar mochten we beginnen. Ja, zingt de HEER een nieuw lied met heel je hart en heel je ziel! De tijden worden zwaarder en onzekerder. Menigeen heeft grote zorgen, diep leed. Daarom wens ik jullie voor het nieuwe jaar, dat GOD altijd met jullie is. Want werkelijk blij kan men in de tegenwoordige tijd alleen in en met GOD zijn. Als je GOD hebt, dan kan je hart ondanks diepe ellende en pijn blij gestemd zijn. GOD is er, Hij ziet het, dat is genoeg.

De Naam JEZUS

Bij het begin van het jaar vieren we tevens het Feest van de Naam JEZUS. Er staat geschreven, dat bij de Naam JEZUS iedere knie zich moet buigen, in de Hemel, op aarde en onder de aarde. Zelfs Satan moet zijn knie buigen. Met deze Naam kunnen jullie overwinnen, indien het met Gods goedvinden gebeurt. Er is geen mooiere, geen machtigere Naam dan deze. In deze Naam, indien je hem aanroept, heb je absoluut het reddingstouw.

Instrumenten voor de naastenliefde

Je zegt misschien: 'Ik ben een vrolijk type en ben altijd vrolijk!' Welnu, dan vraag ik je: 'Ben je alleen voor jezelf vrolijk of beur je je medemensen daarmee op?' Het is net zo met de liefde. 'Ik bemin GOD meer dan iets anders!', kan iemand dan zeggen. Maar heb je zo'n liefde tot GOD, die overvloedig naar de naaste? We zijn er om te geven – niet alleen religieuze woorden. Een open hart, een opgewekt gemoed, dat doet ieder mens goed en maakt hem toegankelijk.