

ander enthousiast. Weer anderen horen wel de woorden die tot liefde moeten leiden, maar nauwelijks zijn ze voor de kerkdeur kwetsen ze de naaste met liefdeloze woorden en het gezaaid zaad is al in gevaar.

Het geestelijk baren is meestal zwaarder dan het lichamenlijk baren. De geestelijke geboorte eindigt pas als jullie gestorven en overgegaan zijn in het eeuwig leven. Want wij baren jullie op geestelijke wijze niet alleen voor het aards bestaan, maar vooral voor het nieuwe leven in de eeuwigheid. Wij willen jullie baren voor de Hemel, niet voor de hel.

### Bijzondere liefde voor de zielen

Als GOD een ziel naar mij voert geeft Hij mij ook een bijzondere liefde voor deze ziel; een liefde, die niet te verwoesten is, zelfs wanneer de ziel dan afvalt en ons kwaad doet. Deze liefde zou dan pas eindigen als de ziel verloren gaat. Bij iedere nieuwe ziel, die GOD mij toevertrouwt, voel ik een grote vreugde, maar ik moet ook zeggen: 'GOD, Je geeft me dus weer een ziel, voor die ik mag offeren.' Dat is denken als een Priester. Amen!

Uittreksel preek van 7 februari 1988



Schwert-Bischof  
JESU CHRISTI

**Weest gezegend door de  
Drievuldige GOD,**

**de + VADER en de + ZOON  
en de + HEILIGE GEEST. Amen!**

*Schwert-Bischof*  
JESU CHRISTI  
*sb.*



**Preek**  
van de *Zwaard-Bischof*

### Het Woord GODS Parabel van de zaaier

De parabel van de zaaier in het Evangelie is bij iedere Prediker goed bekend. Als hij preekt tot redding van de zielen, tot het vorderen van de vroomheid, dan zijn dit niet alleen woorden, maar het zijn zaden, zoals de HEILAND ze in Zijn parabel beschrijft. Toen Maria van de HEILIGE GEEST ontving, is het Woord in haar Vlees geworden en de HEILAND werd uit haar geboren. Net zo moet het woord, dat we in het gewijd ambt in Gods opdracht spreken, in jouw hart vlees worden. Het moet als een zaadkorrel in je binnengaan en in jou de vroomheid voortbrengen.

### GOD zegent het Woord

Voor een Preker, vooral voor een bijzonder Werktuig van GOD, is het een van de grootste smarten, als de zaden, zoals in het Evangelie beschreven, op onvruchtbare aarde vallen en bederven. Sommige toehoorders denken, hij doet alleen zijn plicht en ze bedenken niet dat deze woorden door GOD zijn gewild! Zelfs als de geestelijke anders preekt dan GOD welgevallig is, maar het niet tegen de leer van GOD is, dan geeft GOD er Zijn zegen toe.

### Geestelijk baren

Dit zaaien is voor de Priester als een geestelijk baren van de zielen voor het Hemelrijk. Hoe vaak wordt er door de vijand onkruid tussen gezaaid. Sommigen zijn blij als de preek eindelijk afgelopen is. Anderen zijn door de woorden van de Prediker enthousiast, zijn in een opgetogen stemming en doen theatraal, maar nauwelijks horen ze iemand anders praten zijn ze de woorden van de preek al weer vergeten en zijn over de