

versterkt en de hele wereld door het kostbare Bloed gereinigd en gered wordt. Het kostbare Bloed zou deze macht hebben. Maar de mens moet het willen aannemen. Laat dus het kostbare Bloed van JEZUS vandaag op bijzondere wijze rein wassend over je stromen en vraag GOD dat het verderstroomt naar alle zielen die het dankbaar willen aannemen.

Troost en verlossing voor de arme zielen

Toen ik na de Heilige Consecratie de Kelk met het kostbaar Bloed omhooghield, vroeg ik eerst aan de VADER, dat Hij het moge aannemen. Vervolgens vroeg ik de HEILIGE GEEST, dat Hij met Zijn geweldige goddelijke lichtzuil moge komen, om de eenheid in de Allerheiligste DRIEVULDIGHEID met de HEILAND in de heilige Gedaanten van Brood en Wijn weer tot stand te brengen. Verder vroeg ik Hem – in Zijn stormachtig, bruisend aankomen, waarbij het kostbare Bloed over de Kelk sprenkelend omhoog komt – , dat Hij van dit kostbaar Bloed uit de Kelk ook in het vagevuur moge sprenkelen. Maar toen ik dan een moment lang ophield en dacht: „Maar er is maar zo weinig Bloed in de Kelk ...“, toen wees men mij op de vermeerdering van brood, toen de HEILAND met het weinige brood en de vissen meer dan 5000 mensen verzadigde. Hoeveel meer kan dan deze vermeerdering met het geestelijk Bloed van CHRISTUS gebeuren, dat eeuwig stroomt. – Amen!



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

**Weest gezegend door de
Drievuldige GOD,**

**van de + VADER en de +
ZOON en de + HEILIGE GEEST.
Amen!**

Schwert-Bischof
JESU CHRISTI
sb.



Kostbaar Bloed van JEZUS

Het feest van het kostbaar Bloed van JEZUS kunnen we vieren door in overweging te nemen, op wat voor een afgrijselijke manier JEZUS Zijn kostbaar Bloed voor ons vergiet ofwel houden wij een feest van jubel. Want CHRISTUS lijdt nu niet meer. Hij zit nu aan de rechterkant van de VADER. We mogen blij zijn! Want het kostbaar Bloed van JEZUS is voor ons een onuitputtelijke bron van vreugde en geluk geworden. Het is een geurende, de fijnste, de allerfijnste balsem, die in staat is onze ziel tot een geurende bloem voor GOD in Zijn hof van Eden te maken.

„Weent niet over Mij“

Mijn welbeminden, heeft de HEILAND gedurende Zijn zo bitter lijden en sterven, toen Hij verraden, vals aangeklaagd, ter dood veroordeeld werd, terwijl Hij Zijn heilig Bloed vergoot, over Zijn lot geklaagd? Neen, integendeel! Ondanks Zijn allerbitterste smart troostte Hij de wenende vrouwen: „Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen! Luc. 23,28 – Hoe graag zou ook ik van de mensen maar deze éne klacht horen: „Ach, hoe weinig bemin ik GOD! – Het is mijn grootste smart, dat GOD zo weinig wordt bemind!“ Als ik zo iets in de harten lees en ook hoor, dan ben ik heel graag bereid, me ook de persoonlijke zorgen en noden van deze ziel aan te trekken en bij GOD voorspraak te doen.

In ieder Heilig Misoffer wordt het kostbaar Bloed tegenwoordig. Het wordt ons tot zielepijs gegeven (in de Heilige Hostie) en dat wij het in de HEILIGE GEEST GOD de VADER opofferen tot onze verzoening met GOD. Er is geen zonde, en al zou ze nog zo verschrikkelijk zijn, waarvan wij mensen door dit kostbaar Bloed niet rein gewassen zouden kunnen worden. Want het is goddelijk, het is almachtig! De Hemelse VADER kan ons de verzoening door dit Bloed niet weigeren. – Onder de mensheid is ondanks alles nog heel veel goeds. Het is onze innigste wens, dat dit goeds