



Preek

van de *Zwaard-Bisschop*

Geloof en vertrouwen

GOD is met zichtbare wonderen spaarzaam geworden. De mensen zijn wat vroomheid betreft gezonken, zondiger geworden en schrikbarend onverschillig. Wonderen hebben nog zelden bekeringen ten gevolge. Het is de tijd waarin GOD terughoudend is, en ook toelaat dat overal zogenaamde genezers en gebedsgenezers optreden. Ook Satan kan wonderen voorwenden en zorgen dat kreupelen lopen. Maar wat baat je een gezond been als daardoor je zieleheil in gevaar is? „Het is beter voor u, dat één uwer ledematen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen.“ Matth. 5,29 Want de boze verlangt voor zijn “wonderen” cijns. Hoe kun je erkennen wiens geest het is? De boze, de vader van de leugen, kan zo geraffineerd misleiden en verblinden dat zijn “begenadigden” zich meestal als door GOD begenadigd zien en zich ook zo voordoen. Weet, één ding kan de duivel niet: het hart in liefde ontvlammen voor GOD. „Aan hun vruchten zult gij ze kennen.“ Matth. 7,16 Dit is het enig zeker kenmerk.

De grootste wonderen van onze tijd zijn toch die – en daarmee is GOD royaal –, dat we kracht en moed krijgen, in ziekte en vijandelijkheid op allerlei manieren, al de zware situaties van ons leven te doorstaan en ondanks alles vrolijk te zijn. Dat onze zegen de kundigheid van de artsen en de geneeskunde zo kan leiden, dat ze genezing brengt, deze wonderen der genade van GOD mogen we verder geven, steeds in die mate zoals de aanvrager zelf bereid is, de geboden van GOD met liefde in acht te nemen en op te volgen, en ook bereid is te vergeven. „Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven ...“, staat er in het “Onze Vader”.

Als gij niet als kinderen wordt ...

Kijk op naar GOD! Wees een kind dat zijn Schepper boven alles met verbazing bewonderd. Met het opkijken naar GOD krijg je de genade. „... en wanneer iemand door een slang werd gebeten, en hij zag op naar de koperen slang, dan bleef hij in leven.“ Num. 21,9 Kijk altijd naar GOD en je bent gered. Gewijde en wonderdadige beeltenissen worden niet levend. Maar als je naar hen opkijkt dan werken ze als een prisma. Ze reflecteren de genadestraal van de Hemel voor je.

Als twijfel je bekruipen, verschrikkelijke strijd zich van je meester maken dan laat het hoofd niet hangen, maar richt je blik naar GOD. Zo wordt je versterkt en gedragen. Hoe verging het Petrus: Vol ijver liep hij over het water naar de HEILAND toe. Toen hij kort naar zichzelf keek en niet meer naar JEZUS, dreigde hij te verdrinken. Zo zal het je vergaan als je in je geestelijke strijd alleen naar jezelf kijkt en niet naar GOD. Je zult in je ellende verdrinken. Leer, GOD steeds voor je geestelijk oog te zien, zelfs in de grootste drukte, in zorgen, nood, leed en vreugde – leer, naar Hem te luisteren. Graag reiken we je de hand zoals CHRISTUS het bij Petrus heeft gedaan.

Vaak zegt GOD tegen me: „Ga zitten, Ik heb je iets te zeggen.“ CHRISTUS verzocht Zijn apostelen dringend: „Laat de menigte gaan zitten, Ik wil tot hen spreken.“ Als GOD je dus iets wil zeggen dan ga zitten en doe niets anders dan met het hart naar Hem kijken en luisteren. Wat hebben de mensen er toch moeite mee. Je gaat toch ook niet naar de dokter en klaagt over je kwalen en gaat meteen weer bij hem weg, zonder goede raad en de nodige hulp. Zo zou het bezoek bij de dokter niets geholpen hebben. Veel mensen handelen zo tegenover GOD: Ze praten met veel gebeden en gebaren op Hem in en nemen zich geen tijd om aan te horen wat Hij hen te zeggen heeft. Hoe zou Hij kunnen helpen als je Hem geen mogelijkheid geeft om op je vragen iets te antwoorden? Ik wens je van harte de kinderlijke liefde tot je GOD!



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

**Weest gezegend door de
Drievuldige GOD,**

van de ✚ VADER en de ✚
ZOON en de ✚ HEILIGE GEEST.
Amen!

Schwert-Bischof
JESU CHRISTI
SB.