

Citaten van de Zwaard-Bisschop

Kinderogen, die nog onschuldig naar GOD kunnen kijken – dan verbleken zelfs de lelies! Dat zijn de mooiste bloemen op Gods aardbodem.

Je ziel heeft meer eten en drinken nodig dan je buik!

Het is in vergetelheid geraakt, dat eten en drinken een voorbeeld, een gelijkenis van het communiceren van het Lichaam van CHRISTUS is.

Je uitgestoken handen bij het ontvangen van de Heilige Communie zijn als je hart dat je de HEILAND hebt aangeboden.

Het is niet genoeg als je CHRISTUS alleen in je draagt! O neen! Je moet CHRISTUS naar de naaste dragen. Je moet voor de naaste een lichtende kaars zijn.

Als men de HEILAND in de Hostie alleen kleine gebaren van vreugde maakt – Hij vergeet dit nooit! Nooit in je hele leven. Nooit voor je hele eeuwigheid!



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

**Weest gezegend door de
Drievuldige GOD,**

**van de + VADER en de +
ZOON en de + HEILIGE GEEST.
Amen!**

Schwert-Bischof
JESU CHRISTI
sb.



Beloken Pasen De eerste Heilige Communie

Laat de kleinen tot Mij komen

Zodra ik bespeur dat kinderen een zekere ontwikkeling hebben, dat ze vurig naar de HEILAND verlangen, mogen ze bij ons de Heilige Communie ontvangen. Ik voel ook het verlangen van de HEILAND, om tot dit of dat kind te komen. Dat kan al op de leeftijd van vier tot vijf jaar het geval zijn. Sommige mensen vinden dat te vroeg. De HEILAND klaagt: „De Kerk heeft nog altijd niet begrepen wat het betekent: ‚Laat de kinderen begaan, en belet ze niet, tot Mij te komen; want het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij,‘” Matth. 19,14 Ik weet hoezeer de HEILAND ernaar verlangt in reine, onschuldige kinderharten te gaan.

We volgen het ook zo, dat het vormsel direct na het doopsel wordt toegediend en niet, zoals het gebruikelijk is, ongeveer tien jaar later. Want welke geest wekt in de harten het geloof, de liefde en het vurig verlangen naar de HEILAND in het Sacrament op? „... want de Geest doorgrondt alles, zelfs de verborgenheden Gods.” 1 Cor. 2,10 „... en dat niemand zeggen kan: ‚Heer Jezus‘, dan door de Heilige Geest.” 1 Cor. 12,3 In de eerste plaats is er de HEILIGE GEEST nodig, geen schoolkennis.

JEZUS heeft het kind in de dooponschuld lief

Het was niet altijd zo dat kinderen de Heilige Communie mochten ontvangen. Paus Pius X vaardigde op 8 augustus 1910 het decreet uit dat kinderen weer vroeg tot de Communie worden toegelaten, zodra ze het verstand kunnen gebruiken, ongeveer in het zevende

levensjaar, al naar de omstandigheden vroeger of later. Jozef Sarto, de volgende paus, mocht ondanks herhaaldelijke verzoeken pas boven de 11 jaar de eerste Heilige Communie ontvangen. De afwijzingen waren voor het kind altijd een wrange, pijnlijke teleurstelling. Toen de bisschop op bezoek was vroeg het kind: „Ik zou graag willen weten waarom de kinderen zolang op de eerste Heilige Communie moeten wachten – weet U meer, Heer bisschop?“ – „Nou, misschien wordt je zelf op zekere dag paus, dan kun je het veranderen.“ Dat het inderdaad zo zou komen had niemand gedacht. Op al de bedenkingen reageerde paus Pius X: „Als de kinderen de HEILAND kunnen liefhebben, dan zijn ze ook in staat Hem in hun hart op te nemen. Als kinderen weten dat de Hostie geen gewoon brood, maar de levende HEILAND zelf is, dan mogen ze Hem ontvangen.“ JEZUS heeft het kind in de doop- onschuld lief, en hoe vroeger de HEILAND het kinderhart in bezit kan nemen des te minder aanspraak heeft de boze. Paus Pius X gaf een mooi voorbeeld toen een moeder met haar 4-jarige jongen bij hem op audiëntie was. Onverhoopt vroeg hij het kind: „Wat ontvangt men in de Heilige Communie?“ – „JEZUS CHRISTUS“, antwoordde het kind zonder lang na te denken. – „Wie is JEZUS CHRISTUS dan?“, vroeg hij verder. – „Hij is de lieve GOD!“, was het antwoord. „Breng het kleintje morgen naar mijn Heilige Mis“, wendde de paus zich tot de verraste moeder. „Ik zal hem dan zelf de eerste Heilige Communie geven.“

Mijn belevenis

Een echte kwajongen, die menigeen zorgen maakte en tijdens de Heilige Mis allesbehalve aandachtig was, kwam stralend van vreugde naar de communiebank. Bijna wilde ik zeggen: „Jongetje, zo gaat dat niet! Eerst je gedrag en nu zo goedkoop ...“ Tot mijn verrassing voelde ik de vreugde van JEZUS en hoe Hij zich graag aan het kind gaf. In stilte antwoordde ik inhoudelijk: „HEILAND, Je ziet toch hoe hij zich gedraagt.“ Zijn antwoord: „Bij Mij geldt alleen het nu! Kijk, hoe open nu zijn hart is. En wat het kwajongen-zijn betreft voedt hem op en onderricht hem.“

Ouders en priesters moeten ervoor zorgen dat het kind gericht onder- richt en vorming van het hart krijgt, want GOD neemt in het kind intrek; met JEZUS gelijktijdig ook de VADER en de HEILIGE GEEST.

Kleine ruzies, koppige reacties, eens niet gehoorzamen, dat alles zijn kinderlijke spontaniteiten, waarvan het kind zich weinig bewust is. Het is geen kwaadwilligheid en bederft het hart niet. Voor de eerste Heilige Communie biecht het kind bovendien. Het is iets heerlijks, in deze rei- ne en heldere ogen te kijken. Voor de HEILAND is het een zalige vreug- de in dit hart te komen. Hij zegt: „Zo gij u niet bekeert en als kinderen wordt, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Wie zich dus vernederen zal als dit kind, zal de grootste zijn in het rijk der hemelen. En wie zulk een kind opneemt in mijn naam, neemt Mij op. Maar wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij in de diepte der zee werd verdronken.“ Matth. 18,3 e.v. Met de kinderen ging de HEILAND heel vrolijk om en lachte graag met hen. Is men bekend met deze citaten van JEZUS, dan weet men wat Hij voor de kinderen voelt en dat de eerste Heilige Communie niet alleen voor het kind, maar ook voor de HEILAND een grote vreugdedag is.

Mijn lieve communicant

Als je honger hebt, dan voel je dat. Honger kan zelfs pijn doen, je kunt misselijk worden. GOD heeft je, zoals alle mensen een ziel in- geblazen. Deze ziel kan eveneens verschrikkelijke honger voelen, ja, ze kan zelfs sterven. Zo geeft de lieve GOD niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ziel spijs en drank, dat betekent: De HEILAND geeft zichzelf aan jou in de Heilige Hostie als spijs voor de ziel. Als je nu de HEILAND ontvangt, dan wordt je ziel steeds gezonder, krachtiger en groter. De HEILAND kan in jou groeien en je zult meer en meer erva- ren hoe groot en lief GOD is.

Ter herinnering overhandig ik je deze gewijde kaars. Heb je het eens bijzonder moeilijk, dan ga naar je kamer, steek deze kaars op en doe een liefdesbetuiging. Het zal meteen beter met je gaan.

De HEILAND hongert zozeer naar liefde! Net zo zeer wil Hij Zijn liefde aan ons schenken. Hij verwacht van ons alleen wat we kunnen. Hij weet immers dat we niet de liefde van een serafijn kunnen geven.